

Nieuwsbrief februari 2020

Algemeen

Eind december bezochten wij (Anke en Vincent) Empada met onze vrienden Franca en Jan. Op dat moment was de tweede ronde van de presidentsverkiezingen aanstaande en verbleven wij tijdens de laatste weken van de verkiezingscampagne in Empada. Veel van onze contacten voor Sanjuna waren druk met het bezoeken van naburige dorpen om mensen te motiveren op 'hun' kandidaat te stemmen. Zo kostte het wat meer tijd dan gebruikelijk om de juiste mensen te spreken. Niettemin konden we ons programma grotendeels afwerken. Begin januari werd Sissoco Embaló als winnaar van de presidentsverkiezingen aangewezen, maar Domingos Simoes Pereira vocht de uitslag aan bij het Hooggerechtshof wegens onregelmatigheden in de telling. Terwijl Sissoco al triomfreizen door Afrika en Europa maakte, annuleerde het Hooggerechtshof midden januari de definitieve uitslag van de Nationale Kiesraad. Het is onduidelijk of er een hertelling van de stemmen gaat komen.

Empada

Na de komst van een functionerende watertoren in Empada begin 2019 en het gereedkomen van de asfaltweg (tot op 12 km van Empada) afgelopen zomer, bleek in december jl. dat in Empada tussen 19.00 en 02.00 uur elektrische stroom te verkrijgen is (in de eerste maanden zelfs gratis)! Het is boeiend en bemoedigend dat, terwijl de politiek 5 jaar verlamd was door een patstelling tussen Parlement en President, in de periferie toch belangrijke infrastructurele ontwikkelingen hebben plaatsgevonden.

Schoolgebouwen

Nadat afgelopen juli de schoolgebouwen in Binhal en Francunda gereed kwamen, bleek

nu in december dat de bouw van de lokalen in Gancumba balanta en Dar Salam ook zijn voltooiing nadert.



School in Gancumba Balanta (L) en Dar Salam (R)

Om een goede spreiding van basisscholen in de sector Empada te bereiken is de bouw van nog zeker een vijftal scholen noodzakelijk. De jongste kinderen kunnen niet meer dan 2 kilometer naar school lopen. Als er op die afstand geen school is, wachten de kinderen tot hun 8-10^e jaar (of later, of nooit) voor ze aan hun schoolcarrière beginnen. We moeten daarom ons best doen weer financiers voor deze vijf gebouwen te vinden.



Foto: de school in Gantamba heeft ruimtegebrek: het lokaal is provisorisch in tweeën gedeeld (L) en er is een aanbouw van palmtakken gemaakt (R).

Schilderproject

Onze vriendin Franca is kunstschilder en was enthousiast om samen met enkele leerlingen van de gemeenschapsschool (ECAM) een muur van deze school op te vrolijken. Een twintigtal jongens had ieder een ontwerp gemaakt op het thema 'milieu': het woord 'Ambiental' in de naam van de school duidt op het ons omringende milieu c.q. de natuur. Van deze ontwerpen werden er twee uitgekozen. Op onze vraag waar de ontwerpen van de meisjes waren, werd geantwoord dat meisjes niet tekenen. Niet kunnen tekenen? 'Beide: niet tekenen en niet kunnen tekenen'. Voor

ons was de kous daarmee niet af: een toevallig passerende leerlinge werd uitgenodigd ter plekke te laten zien of ze kon tekenen. En dat kon ze! 's Middags werden enkele andere meisjes uitgenodigd en weldra hadden we ook twee geschikte ontwerpen van meisjes.



Ook meisjes kunnen tekenen.....

Door Franca werden de vier ontwerpen samengevoegd tot een geheel. In drie dagen werd dit ontwerp door de vier leerlingen onder supervisie van Franca op de muur aangebracht. De leerlingen deden een mooie ervaring op en al snel kwamen bij ons verzoeken voor andere muurschilderingen binnen.



Muziekinstrumenten

Voor het bedrag dat een jubilaris afgelopen jaar schonk, zijn op verzoek van het lyceum

muziekinstrumenten gekocht. Men wil namelijk muziekonderwijs gaan organiseren en bij feesten en gedenkdagen niet alleen afhankelijk zijn van bands uit andere plaatsen. Voor het beschikbare bedrag werden 16 instrumenten aangeschaft, voornamelijk kunststoffen blaasinstrumenten die gemakkelijk mee te nemen zijn in een koffer. De leiding van het lyceum was verrast dat al zo'n fors deel van hun wensenlijst met 50 instrumenten werd gehonoreerd. Padre Dingana bleek vaardig om de fluiten e.d. uit te proberen (zie foto).



Er bleek nog geld over om in Bissau eventueel een keyboard en/of gitaar aan te schaffen – instrumenten die wij niet zo gemakkelijk in een vliegtuig meenemen. Nu de eerste tranche muziekinstrumenten in Empada is gearriveerd, zal de directie van het lyceum snel gaan kijken hoe een muziekdocent aan te trekken. Mochten lezers nog ongebruikte (en vervoerbare) muziekinstrumenten hebben liggen of tegenkomen, dan nemen we die graag in ontvangst !

Doorlopende activiteiten

Voor ondersteuning van sportevenementen blijven de aanvragen binnenkomen. Ook de bouw van jaarlijks 30-40 opvangtanks voor regenwater gaat door en vindt momenteel plaats in een dichtbevolkt gebied op zo'n 30 km ten westen van Empada.

Meer informatie: www.sanjuna.nl